

10 KASIM / SAAT: 09.05

"ATAMIZI ÖZLEMLE ANIYORUZ"

1881-1930

HemFikir

DUVAR



ATATÜRK "EBEDİ İZ"

Onun adı Mustafa...

Ali Rıza Bey den olma Zübeyde Hanım dan doğma Selanikli Sarı Mustafa. Dört çocuğunu küçük yaşta kaybeden ailesinin biricik oğlu Mustafa.

6 sında öğrenim gördüğü mektepten alınıp annesinin isteği üzerine Manastırda eğitim gören ve dostu Salih in uğruna hocasından dayak yiyen Mustafa 7 sinde babası evkaf katibi Ali Rıza Bey i kaybedip yetim kalan ve dayısının yanına taşınarak hayatında ilk ve son kez kıtaplardan uzak kalmak zorunda kalan ve çok üzülen Mustafa.

13 ünde kendi isteğiyle askeri rüştiyeye kayıt olan , öğretmenlerinin gözdesi , zeki , beyefendi , ahlaklı **Mustafa KEMAL**.

21 YAŞINDA HARP OKULUNDAN Fransızca dili bilerek ve okulunu birincilikle bitirerek mezun olan **TEĞMEN MUSTAFA KEMAL**.

24 ünde hocalarının,arkadaşlarının ve çevresinin hayranlıkla dinlediği, ileri matematik ,fen, edebiyat ve hitabet bilen, haksızlık karşısında susmayan,halkın çıkarlarını işiten ve dile getirmekten çekinmeyen,bu sebeple İstanbulda tutuklu kalıp Şama sürülen **KURMAY YÜZBAŞI Mustafa Kemal**.

29 unda Kuzey Avrupadakison vatan toprağı olan Trablusgarpı savunmak uğruna kılıktan kılığa girip 8 gün aç susuz deve üstünde yol giden ve burada bombardıman sırasında şarapnel parçası ile yaralanan **ŞEHLA GÖZLÜ GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA**.

34 ünde yenilgisiz askeri kariyeri sebebiyle düşman bombardımanındaki Çanakkaleye albay rütbesi ile gelen,tüm emirlere karşı çıkıp hayatı boyunca yaptığı gibi doğru bildiğini okuyarak Çanakkalede zafer kazanan Anafartalar kahramanı **MİRALAY GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA**.

38inde hanedan subayı ve ordu müfettişiolarak Anadoluya düşman işgaline başkaldıran Türk halkını bastırmak için gönderilen fakat içindeki tam bağımsızlık aşkı ile milli mücadeleyi başlatan vatan haini ilan edilip kellesi istenen **BAŞIBOZUK MUSTAFA KEMAL**.

42 sinde henüz gencecik bir çocukken hayalini kurduğu halka tam irade verdirerek binbir zorlukla kurduğu Türkiye Cumhuriyetinin ilk Cumhurbaşkanı **BAŞKOMUTAN Gazi Mustafa Kemal**.

53 ünde ilkeleri ve inkılapları ile Türkiye Cumhuriyetini muasır medeniyetler seviyesine çıkartan halkın biricik lideri sevgilisi cumhurbaşkanı **MUSTAFA KEMAL ATATÜRK**.

O Ali Rıza Beyden olma Zübeyde Hanımdan doğma cepheden cepheye koşmuş,yuva kurmaya vakti olmamış,vatan namustur diyerek ömrünü vatanına feda etmiş **SELANİKLİ Mustafa**.

Ölümünden 86 yıl sonra bile halkının gönlünde taht sahibi olan ,arkasından dualar edilen,hala acaba yaşasaydın daha neler yapardın diye bizi düşündüren, hala düşmanlarının adını duyunca korktuğu **ATATÜRK**.

Onun nacizane bedeni elbette toprak olacaktı oldu da...

Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktı.Kalacak da...

Bugün onu hiç görmeden sesini hiç duymadan onu seven çocuklar var.

Onu görmek demek mutlaka yüzünü görmek demek değil ki.Onun fikirlerinin onun duygularını anlıyor ve hissediyorsanız bu kafi...

Düzenleyen: Sultan GÜRHAN - Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

ATATÜRK'ÜN MİRASI SONSUZA KADAR YAŞAYACAK

86 yıl özlemle dolup taşıdığımız ve yüz yıllarca da sürecek bu hasret azalmayacak aksine artarak kalbimizde yaşatmaya devam edeceğiz. Her yıl 10 Kasım Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için bir araya geldiğimiz bu özel gün sadece bir anma değil, aynı zamanda onun bize bıraktığı mirası derinlemesine düşünme fırsatıdır.

Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olarak, çağdaşlaşma yolunda attığı adımlarla sadece kendi döneminin değil, geleceğin de şekillenip aydınlanmasında katkıda bulunmuştur.

Atatürk'ün en önemli miraslarından biri, bağımsızlık ve egemenlik anlayışıdır. "Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir" sözü, milletimizin özgür iradesini temsil eder. Bu anlayış, sadece siyasi bir duruş değil, aynı zamanda bir yaşam felsefesidir. Bugün, demokratik değerleri koruma ve geliştirme sorumluluğumuz, Atatürk'ün bu mirasını yaşatmanın en önemli yoludur.

Laiklik ve toplumsal eşitlik, Atatürk'ün diğer önemli miraslarıdır. Bu değerler, Türkiye'nin çok sesliliğini ve zengin kültürel dokusunu koruma adına kritik öneme sahiptir. Farklı inançlara ve düşüncelere saygı göstermek, Atatürk'ün bıraktığı bu mirası sürdürmenin bir parçasıdır. Bugün, toplumsal barışı sağlamak ve bu çeşitliliği zenginlik olarak görmek, onun hedeflerine ulaşmamızda bizlere rehberlik eder.

Atatürk, sadece geçmişte değil, aynı zamanda geleceği de şekillendiren bir güçtür. Bugün, onun izinden giderek, çağdaş bir toplum olma hedefine ulaşmak için çalışmak, bizlerin en önemli görevidir. Bu sorumluluk, yalnızca 10 Kasım'da anmakla kalmayıp, her gün onun mirasını yaşatmak için çaba göstermekle mümkündür.

Bugün Atatürk'ün ideallerine sahip olmak ve onları yaşatmak, herkesin ortak sorumluluğudur. Bu sorumluluklardan biride Atatürk'ün mirasını sonsuza kadar sürdürebilmemizdir. Bunun için Cumhuriyetin temellerine ve Atatürk'ün bıraktığı değerlere sahip çıkmalıyız.



Irmak ARAS
Gazetecilik Öğrencisi

ATATÜRK'Ü ANMAK: GEÇMİŞİN IŞIĞINDA GELECEĞİ İNŞA ETMEK

Her yıl 10 Kasım, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için bir araya geldiğimiz özel bir gün. Bu tarih, yalnızca bir anma değil, aynı zamanda onun mirasını ve ideallerini hatırlama fırsatıdır. Atatürk, sadece bir lider olarak değil, aynı zamanda düşünce ve devrim insanı olarak milletimizin kalbinde daima yaşayacaktır.

Atatürk, Türkiye'yi modern bir devlet haline getirmek için birçok devrim gerçekleştirmiştir. Eğitimden hukuka, ekonomiden sosyal yaşama kadar her alanda yaptığı yenilikler, onun ileri görüşlülüğünü ve liderlik vasfını göstermektedir. Onun "En büyük eserim" dediği Türkiye Cumhuriyeti, bağımsızlık ve çağdaşlık arayışımızın simgesidir. Bugün, Atatürk'ün bıraktığı mirası daha ileriye taşımak, bizlere düşen en önemli görevdir.

10 Kasım'da yapılan anma törenleri, bizleri Atatürk'ün değerlerine yeniden bağlar. Saat 09:05'te yapılan saygı duruşları, yalnızca geçmişi hatırlamakla kalmaz, aynı zamanda onun fikirlerini yaşatma ve geliştirme azmimizi tazeler. Bu anlar, millet olarak birlik ve beraberlik içinde olmanın önemini de vurgular. Atatürk'ün ideallerini yaşatmak, onun gösterdiği hedeflere ulaşmak için bir arada çalışmamız gerektiğini hatırlatır.

Atatürk'ün düşünceleri, özellikle eğitimde ve bilimde ilerlemeyi teşvik eden yaklaşımı, bugün bile bize ilham vermektedir. "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir" sözü, çağdaş bir toplum olmanın gerekliliğini vurgularken, genç nesillere de önemli bir sorumluluk yükler. Onun izinden giderek, bilimin ve aklın ışığında ilerlemek, ülkemizi daha aydınlık bir geleceğe taşımak için elzemdir.

Sonuç olarak, bu anlamlı günde, tüm ulusça saygı ve sevgiyle andığımız Mustafa Kemal Atatürk, bizlere bırakmış olduğu mirası daha da güçlendirerek daima kalplerimizde yaşayacaktır. Unutmayalım ki, geleceği inşa etmek, Atatürk'ün bizlere bıraktığı en büyük sorumluluktur.



Gamze PİŞKİN
Gazetecilik Öğrencisi